

Faneindvielse

Torsdag d. 21. november 2024, havde Maritimhistorisk selskab indbudt til Faneindvielse i Radarbunkeren på Thyborøn.

Man havde fået tildelt en fane af Dannebrogssamfundet, og som det sig hør og bør, skulle der slås tre søm i fanen, en for Kongen, en for Fædrelandet og en for Foreningen.

Der blev budt på drikkevarer samt snacks som man kunne hygge sig med.

Nu tog formand Svend Nielsen ordet og bød alle velkommen, samt fortalte lidt om hvem Maritimhistorisk selskab er, og dets oprindelse.

Han kom også ind på de opgaver vi har i løbet af året samt det vi støtter op om.

Svend overlod ordet til Jes Mathiasen der til daglig er Bunkerformand i foreningen.

Jes fortalte om bunkeren oprindelse under krigen samt tilblivelsen af marinehjemmeværnet i Danmark og især i Limfjorden, samt hvordan man fandt på at anvende bunkeren til kommandocentral for Flotille 122 i Thyborøn.

Herefter var der fællessang, Blæsten går frisk over Limfjordens vande.

Nu tog repræsentanten for Dannebrogssamfundet, Carl Åkerlund ordet og forklarede proceduren ved en faneindvielse, samt de forpligtelser der følger med, når man får overrakt sådan et nationalt symbol.

Et af kravene er at der proforma bliver slået tre søm i fanen.

Det første søm blev slået i af præst, Kim Eriksen, der vikariere på Thyborøn, Kim kom ind på forbindelsen mellem Gud og Kongen tilbage fra gammel tid og op til i dag med de udsendelser vi laver til verdens brændpunkter, hvor vi altid medbringer Dannebrog.

Carl Åkerlund takkede for at få æren af at slå søm nummer to i fanen, som er på vegne af samfundet, og her kom han igen ind på den ære og forpligtelse det er at være fanebærer.

Det sidste søm der skulle slås i, var for foreningen og det stod formand Svend Nielsen for, han udtrykte taknemlighed for at vi var kommet i betragtning til en fane og at vi vil behandle den med respekt, første gang den skal anvendes er ved mindehøjtideligheden i Torsminde for Sct. George og Defence forlig julenat i 1811.

Da sidste søm var slået I blev fanen overrakt til bunkerformanden.

Man sang nu Som en rejselysten flåde, og herefter blev der budt på kaffe samt en kage der var pyntet som et dannebrogflag.

Der blev snakket livligt mellem de indbudte gæster, hvor af flere var i bunkeren for første gang, og havde selvfølgelig en masse spørgsmål. I det hele taget en hyggelig eftermiddag.